

Fotograaf in Benin

# Arme bevolking koopt medicijnen



De door het westen zo gepropageerde privatisering van de gezondheidszorg heeft in het West-Afrikaanse land Benin kwalijke gevolgen. Vooral het armste deel van de bevolking is de dupe.

Cotonou, met 665.000 inwoners de grootste stad in Benin, telt maar liefst 150 apotheken. Een enorm aantal voor een arme stad met deze omvang én een duidelijk teken dat hiermee goed geld is te verdienen. Een flink aantal doet wat betreft uiterlijk, aankleding en assortiment niet onder voor de tegenhangers in het westen. Net als in Europese apotheken zie je in Cotonou de 'meer energie'- en 'voel je lekker'-middeltjes terug.

**E**en rondgang leert dat de prijzen van dezelfde medicijnen in verschillende apotheken sterk uiteenlopen. De prijs voor een strip paracetamol is in de ene apotheek vier keer zo hoog als in de andere. Gerichte overheidscontrole ontbreekt. Verscheidene, en dan vooral de chiquere, apotheken prefereren de verkoop van medicijnen waarvan het patent

Consumentenorganisatie Arambe waarschuwt voor de gevaren van zelfmedicatie.



nog niet is verlopen. Hiermee kunnen ze meer verdienen. Generieke medicijnen kunnen door iedereen worden gefabriceerd en zijn veel goedkoper.

Het arme deel van de bevolking haalt zijn medicijnen liever op straat, waar de prijzen lager zijn. Wie de illegale medicijnverkoopers probeert aan te spreken, wordt bijna gelyncht. Bij een groot over-

heidsdistributiecentrum van generieke medicijnen is de stemming al even grimmig. De directeur van het distributiecentrum laat liever geen pottenkijkers toe. Officieel kunnen alleen geregistreerde gezondheidswerkers medicijnen inkopen voor ziekenhuizen, klinieken of artspraktijken. Maar controle ontbreekt. Voor de vaak slecht verdienende medici is het

Illegale medicijnverkoop aan huis in een sloppenwijk van Cotonou.



Chique apotheken bieden zelfs homeopathische en



# op straat

natuurlijk lucratief om medicijnen op straat door te verkopen. Ook worden er goedkope medicijnen gesmokkeld uit de buurlanden Togo en Nigeria. Deze zijn vaak over hun houdbaarheidsdatum heen en worden vaak niet koel bewaard.

De voorlichting over de medicijnen die op straat worden verkocht, is uiteraard minimaal. Het is niet altijd duidelijk waarvoor ze dienen en er wordt niet bijgehouden of therapieën worden afgemaakt, als er al wordt verteld dat het om een kuur gaat. Met billboards waarschuwt de overheid tegen illegale medicijnen, maar ze zou veel meer kunnen doen. Een marktverkoper die keurig belasting betaalt, kan zonder problemen illegaal medicijnen verkopen.

**D**e Beninse vereniging van consumenten, Arambe, probeert mensen bewust te maken van de gevaren. Zij kaart de gevolgen van zelfmedicatie aan en lobbyt tegen straatverkoop van medicijnen, tegen te hoge prijzen, en tegen gebrek aan controle op de distributie en de prijzen van medicijnen door de overheid. ■

Roel Burgler,  
fotograaf



Gewone apotheek, waar klanten voorlichting krijgen over medicijngebruik.

Interieur van een van de chique apotheken in Cotonou.



Central medical store, distributiecentrum van de overheid voor medicijnen.

